

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΤΟ BRAUNSCHWEIG ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ



Τρεις μαθητές και τρεις καθηγητές του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας επισκέφθηκαν το Braunschweig της Γερμανίας, κατά το χρονικό διάστημα 09-12 Μαΐου 2023 για την τελευταία κινητικότητα του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+/KA2 με τίτλο «**Maintaining national cultural traditions in a united Europe**» (Η διατήρηση εθνικών πολιτιστικών παραδόσεων σε μια ενωμένη Ευρώπη).

Ο μαθητής της Γ' Λυκείου, **Πετρέας Γεώργιος** και οι μαθήτριες της Β' Λυκείου **Παπουτσόγλου Ερμοφίλη-Μιχαέλα** και **Κοτσιφάκη Έλλη-Δήμητρα** μαζί με τους συνοδούς καθηγητές **Σπύρο Σπύρη**, **Κατερίνα Τσίτσα** και **Γεωργία Ψαραδέλλη**, συναντήθηκαν με αντιπροσωπείες μαθητών και καθηγητών από το Saintes της Γαλλίας (Σχολείο: Collège Edgar Quinet) και από το σχολείο υποδοχής, το Gymnasium Neue Oberschule.

Οι μαθητές και εκπαιδευτικοί αρχικά περιηγήθηκαν στο Αννόβερο και στη συνέχεια έφτασαν στο Braunschweig. Εκεί επισκέφθηκαν το εργοστάσιο κατασκευής πιάνων Grottrian-Steinweg Piano Makers Factory, παρακολούθησαν πρόβα της Κρατικής Ορχήστρας, έκαναν πρόβες και πραγματοποίησαν κοινή συναυλία με ελληνικά, γερμανικά και αγγλικά κομμάτια στις 11 Μαΐου 2023.

Τα κομμάτια που έπαιξαν ήταν:

- Περδικούλα ημέρωνα: <https://youtu.be/olJlhYuBnvg>
- Στης πικροδάφνης τον ανθό: https://youtu.be/0GkVc_lcnRo
- Πέρα στους πέρα κάμπους: <https://youtu.be/6HkRRxC5OJk>
- Μαζεμένος: https://youtu.be/X_DwQtf4rbg

- Hold my hand: <https://youtu.be/S7U2M-KG8b8>
- Mamma Mia: <https://youtu.be/sDlxm0DfIz0>
- Skyfall: <https://youtu.be/AfbTCOesims>
- Die Gedanken ist frei: <https://youtu.be/v-IPoWWdOB8>
- German Jazz Mix (Calypso Angelical, Groove Merchant, Just Before I close my Eyes): <https://youtu.be/Cr3XVI06ZKE>

Βίντεο από τη συναυλία υπάρχει στην ιστοσελίδα του σχολείου: <https://lyk-mous-kalam.mes.sch.gr/?cat=5>

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ERASMUS

«Όταν έμαθα ότι ήμουν ένα από τα παιδιά που θα πήγαιναν...»

Με αφορμή μία ακόμη ολοκλήρωση ενός ευρωπαϊκού προγράμματος σύμπραξης ανταλλαγών μεταξύ σχολείων με «εταίρους» μας τις χώρες Γαλλία και Γερμανία και θέμα «Κουλτούρες και παραδόσεις στην ενωμένη Ευρώπη», μαθητές του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας μοιράζονται τις εμπειρίες τους από τη συμμετοχή τους σε αυτό. Αξίζει να τις διαβάσουμε καθώς σε αυτές φαίνεται καθαρά το αποτύπωμα τους στη ζωή τους και το ρόλο που θα παίξει η εμπειρία αυτή σε μελλοντικές επιλογές τους.

- **ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ (Σεπτέμβριος 2022)**
- Όταν έμαθα ότι θα ήμουν ένα από τα εννιά παιδιά που θα πήγαιναν στην Γαλλία κυριολεκτικά πετούσα από την χαρά μου. Εννοείται πως είχα άγχος. Από εκείνη την στιγμή και μετά άρχισα να σκέφτομαι καθημερινά το ταξίδι και όλα αυτά τα διαφορετικά πράγματα που θα γνώριζα εκεί. Μέσω των υπευθύνων του προγράμματος μάθαμε ποια παιδιά θα μας φιλοξενούσαν, και έτσι κι εγώ έμαθα ποιο θα ήταν το κορίτσι που θα με φιλοξενούσε. Αμέσως προσπάθησα να επικοινωνήσω μαζί της. Για μια βδομάδα μιλούσαμε καθημερινά. Όταν επιτέλους έφτασε η μέρα που θα φεύγαμε. Ξύπνησα νωρίς, σιγουρεύτηκα ότι είχα όλα μου τα πράγματα μαζί και πήγαμε μαζί με τους γονείς μου στο σημείο αναχώρησης. Με τα παιδιά από το σχολείο δεν θυμάμαι να υπήρξε κάποια αμήχανη στιγμή, ήμασταν από την αρχή ομάδα. Μετά από ένα μεγάλο ταξίδι φτάσαμε στο μέρος από όπου θα μας παραλάμβαναν οι οικογένειες. Νομίζω ότι εκείνη η στιγμή και η στιγμή του αποχωρισμού ήταν οι δύο πιο κρίσιμες. Η πρώτη μέρα ήταν λίγο παράξενη, αλλά πολύ γρήγορα έσπασε ο πάγος και ειδικά στις απογευματινές μας συναντήσεις, μετά το τέλος των δραστηριοτήτων, ήμασταν όλοι μαζί, Έλληνες και Γάλλοι, οπότε ήρθαμε πιο κοντά. Γελάσαμε, μιλήσαμε, παίξαμε, τραγουδήσαμε, προσπαθήσαμε να μάθουμε κάποιες λέξεις στα γαλλικά και οι Γάλλοι στα ελληνικά και όλα αυτά μας έκαναν καλούς φίλους.
- **Τι μου άρεσε στο σχολείο;** Το ότι είχαν μεγάλα...διαλείμματα! Φυσικά μου άρεσαν όλες οι δράσεις που κάναμε και ήταν αρκετές. Δουλέψαμε σκληρά σύμφωνα με το πρόγραμμα και είχαμε καλά αποτελέσματα.
- **Τι μου έκανε εντύπωση;;** Μα φυσικά ο σεβασμός στους πεζούς όταν κυκλοφορούσαμε στην πόλη. Μας έκανε σε όλους τόσο εντύπωση ότι τα αυτοκίνητα σταματούσαν για να περάσουμε το δρόμο. Όλοι εκεί υπάκουαν στους κανόνες οδικής κυκλοφορίας που φυσικά αποτελούσαν και μάθημα στο σχολείο!

- **ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ (πόλη: Μπράουνσβάικ) Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2022**
- Η εμπειρία μου στο πρόγραμμα Erasmus είναι μια εμπειρία που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Είχα τη μεγάλη τύχη μέσα από το πρόγραμμα μαζί με άλλα εννιά παιδιά από το σχολείο μας να πάω στη Γερμανία. Στην αρχή, όταν μας «παρέλαβαν» οι οικογένειες, ένιωσα, όπως και τα άλλα παιδιά, κάπως άβολα. Μέρα με τη μέρα όμως ο πάγος «έσπασε» και ένιωσα μέλος της οικογένειας των Γερμανών οι οποίοι έκαναν ό,τι μπορούσαν να με ευχαριστήσουν. Έφαγα διάφορων ειδών λουκάνικα και δοκίμασα πολλών ειδών φαγητά καθώς οι Γερμανοί έχουν βάλει στην καθημερινότητά τους και άλλες «κουζίνες» όπως ταϊλανδέζικο ή ινδικό φαγητό. Γενικά όλες οι εμπειρίες που απέκτησα άλλαξαν τη ζωή μου. Με έκαναν έναν πιο ανοιχτό και κοινωνικό άνθρωπο.
- Κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας στο Μπράουνσβάικ δημιουργήσαμε μια μεγάλη πολυπολιτισμική παρέα. Οι ενδιαφέρουσες επισκέψεις σε μουσεία και αξιοθέατα, οι δραστηριότητες στο σχολείο και η καλή συντροφιά έκαναν το ταξίδι μας αξέχαστο. Δεν θα ξεχάσω το κρύο και το χιόνι που το χορτάσαμε κυριολεκτικά την τελευταία μέρα καθώς ξυπνώντας διαπιστώσαμε πως όλα γύρω μας ήταν χιονισμένα, πόσω δε μάλλον που εκείνη τη μέρα είχε προγραμματιστεί μία εκδρομή στο βουνό και ανάβαση στα χιόνια με τελεφερίκ. Ο χιονοπόλεμος που παίζαμε θα μου μείνει αξέχαστος αν και τα χέρια μου είχαν παγώσει ... το διασκέδασα πολύ. Όσο για τη φιλοξενία της οικογένειας δεν έχω λόγια. Σκεφτείτε πως μου έδωσαν οι γονείς του παιδιού που με φιλοξενούσε ένα χοντρό μπουφάν για τα χιόνια και πάλι κρύωνα. Αν όμως δεν το είχα ...
- Κάτι που με εντυπωσίασε στη Γερμανία ήταν η τάξη και η οργάνωση και φυσικά η καθαριότητα παντού. Υπάρχουν τόσοι διαφορετικοί κάδοι απορριμμάτων έτσι ώστε τίποτα να μην πετιέται στην τύχη και όλοι οι πολίτες είναι εκπαιδευμένοι σε αυτό. Επίσης δεν είδα πουθενά αδέσποτα ζώα!
- Στη Γερμανία είχα την ευκαιρία για πρώτη μου φορά να κάνω πατινάζ σε παγοδρόμιο. Στην αρχή δεν μπορούσα να ισορροπήσω αλλά σιγά σιγά και φυσικά και με τη βοήθεια των φίλων μας Γερμανών τα κατάφερα περίφημα και διασκέδασα πολύ.
- Δυστυχώς ο χρόνος περνάει γρήγορα και όλα τελειώνουν κάποτε, έτσι όταν όλοι νοιώθαμε άνετα μεταξύ μας, έπρεπε να αποχαιρετιστούμε και να γυρίσουμε στις χώρες μας. Το πρόγραμμα Erasmus έδωσε την ευκαιρία σε όλους τους μαθητές που συμμετείχαν σε αυτό να γνωρίσουν κάτι καινούριο και να αποκτήσουν μια αξέχαστη εμπειρία! Κάναμε νέους φίλους, εξερευνήσαμε διαφορετικούς πολιτισμούς και κουλτούρες και το σημαντικότερο, περάσαμε φανταστικά!
- **ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2023**
- Όταν τον Μάρτιο του 2023 μας επισκέφτηκαν οι ομάδες των σχολείων της Γαλλίας και της Γερμανίας εδώ στην Καλαμάτα, η αγωνία μας ήταν αν θα καταφέρουμε να τους ευχαριστήσουμε κι εμείς όπως εκείνοι εμάς. Όλα τα παιδιά κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να προσφέρουμε στους συμμαθητές μας από Γαλλία και Γερμανία ευχάριστες εμπειρίες και πιστεύουμε πως τα καταφέραμε. Όσο για εκείνους ενθουσιάστηκαν με τον ήλιο μας, τη θάλασσα, την πόλη γενικά και απόλαυσαν βόλτες στο χιλιόμετρο με το ηλιοβασίλεμα και φυσικά ... πιτόγυρα!
- Στην Καλαμάτα όλοι οι γονείς έμειναν ενθουσιασμένοι από τα παιδιά που φιλοξένησαν αν και εκείνοι είχαν αγωνία αν θα μπορούν να συνεννοηθούν ή να ικανοποιήσουν τις επιθυμίες τους. Όμως όλα πήγαν τέλεια και έμειναν όλοι ευχαριστημένοι.
- Το σχολείο μας, το Μουσικό Σχολείο, υποστήριξε όλες τις δράσεις οι οποίες περιλάμβαναν παιχνίδια στη θάλασσα, παιχνίδι γνωριμίας της πόλης, παρουσιάσεις παραδοσιακών μουσικών οργάνων, δραματοποιήσεις, κατασκευές και φυσικά πολλή μουσική και χορό.

- Το πρόγραμμα Erasmus προσέφερε μια μοναδική ευκαιρία στους μαθητές! Είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν ανθρώπους με διαφορετική κουλτούρα και φυσικά να κάνουν νέους φίλους! Η ιδέα του προγράμματος ήταν πρωτοποριακή και χωρίς αμφιβολίες θα επιθυμούσαμε να επαναληφθεί μια παρόμοια διαδικασία!
- Η εβδομάδα του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus ήταν γεμάτη εκπλήξεις. Έχω αποτυπωμένες στο μυαλό μου όλες αυτές τις δραστηριότητες και όλες αυτές τις ξέγνοιαστες ώρες με τα παιδιά. Περάσαμε τέλεια και σίγουρα όλοι μας έχουμε μείνει πολύ ικανοποιημένοι. Θυμάμαι την στιγμή που περίμενα το παιδί από τη Γερμανία. Είχα άγχος και αγωνία. Όμως, από τη στιγμή που τον γνώρισα συνειδητοποίησα ότι θα περνούσαμε καταπληκτικά. Η μητέρα μου ήταν ιδιαίτερα χαρούμενη και ο πατέρας μου το ίδιο. Με τον συζητούσαμε, περνούσαμε τον χρόνο μας κάνοντας δημιουργικά και ωραία πράγματα και όσο μπορούσαμε βγαίναμε έξω με τα άλλα παιδιά. Εκείνος είχε μείνει έκπληκτος από την ελληνική κουζίνα και του είχαν αρέσει τα διάφορα αξιοθέατα της Καλαμάτας και φυσικά η θάλασσά της. Μάλιστα είχε βγάλει και πολλές ωραίες φωτογραφίες. Ήταν όλα οργανωμένα στην εντέλεια. Οι καθηγητές μας είχαν διοργανώσει άψογα το πρόγραμμα και ήταν παρόντες σε όλα, μέχρι και στα όποια προβλήματα είχαν δημιουργηθεί. Εκεί γνώρισα τα περισσότερα παιδιά, ανέπτυξα φιλίες και είχα την ευκαιρία να μιλήσω και με κάποιους καθηγητές από ξένες χώρες. Έτσι, γνώρισα τις νοοτροπίες των διάφορων λαών και αυτό με έκανε ιδιαίτερα χαρούμενο. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω τους καθηγητές μου για όλη την υποστήριξη του προγράμματος.
- Όταν αποφάσισα να συμμετάσχω στο πρόγραμμα Erasmus δεν ήξερα ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα. Τώρα ξέρω πως μέσα από τη γνωριμία μας με τους πολιτισμούς, τις συνήθειες και τις κουλτούρες του κάθε λαού, μέσα από τις φιλίες και τις καινούργιες εικόνες και εμπειρίες γνώρισα καλύτερο τον εαυτό μου και ίσως αυτό να είναι το μεγαλύτερο κέρδος του προγράμματος.
- Θα ήθελα να κρατήσω επαφή με όλους τους φίλους μου, όσο μακριά κι αν βρίσκονται. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, αυτό το ξέρω. Σοβαρές στιγμές, εντυπωσιακές στιγμές, διασκεδαστικές στιγμές ποτέ δε θα ανήκουν στο παρελθόν. Όχι, θα με συνοδεύουν για πάντα στη ζωή μου.

Μαθητές του ΜΣΚ που συμμετείχαν στο πρόγραμμα